



Hörselskadades förening
i Alvesta



VÄLKOMNA TILL ÅRETS VÅRRESA

I år besöker vi Emåns Ekomuseum och Komstad bymiljö under temat
”Vattnet, den blå tråden i tid och rum”

Vi åker den 31 maj med samling kl. 8.15 vid Oxtorget, ICA, Alvesta

Första stopp blir vid Emåns Ekomuseum, här välkomnas vi med kaffe & fralla i kvarnen, därefter guidning i museet.

Vi åker sedan vidare mot Sävsjö, där vi intar lunchen på Eksjöhovgårds värdshus.

Efter lunch åker vi vidare till Norra Ljunga kyrka och därefter till Komstad hantverksby. Vår guide följer med oss under resan och guidar oss på småländska, blandat med en och annan historia. Dagen avslutas med kaffe och ostkaka.

Hemfärden beräknas till 16.30 och vi är åter i Alvesta 18.00

Mer info om dagen hittar du på detta blads baksida.

Kostnad: 400:- / deltagare

Inbetalas senast 22 maj till PlusGiro 181635-4, ange ”Resa + namn”
eller
via Swich nr: 1235066113, ange ”Resa + namn”

*Kontant betalning är möjlig vid resans start, anges vid anmälan.
OBS! Endast jämnt belopp.*

Anmälan senast 15 maj till Per-Olof Ask 0709746793, poa@bahnhof.se
 Karin Ask 0733720234

Ev. återbud lämnas senast 22 maj och inbetald avgift återbetalas, därefter är anmälan bindande.

Vattnet, den blå tråden i tid och rum.



Kl. 10.00 anländer vi till Emåns Ekomuseum, Bodafors . Här serveras kaffe och fralla i Kvarnen. Det blir guidning i ekomuseet.

Med en tydlig ekologisk framtoning speglar museet det rika biologiska livet, både i vattendraget och dess omgivning. Emån räknas som ett av Europas artrikaste flodområden och är numera skyddad med status som nationalälv. Här guidas vi av museets egna guide.

Efter besöket möter vår guide för resten av dagen upp och berättar ”på småländska” om dagens sevärdheter.

Lunchen intas på Eksjöhovgårds värdshus.



Norra Ljunga kyrka. En 1100-tals kyrka med målningar av häradsmålaren Per Hörberg. Efter besöket här åker vi även förbi galgbacken och Per Hörbergs minnessten som finns längs vägen.



Ca. 15.00 anländer vi till Komstad. I hantverksbyn finns många byggnader och platser med lång historia. Runstenar, tingshus, häkte kvarnar, sågar, smedja, kvarnstensfabrik och lanthandel. Området visar en typisk by i Småland med kvarnen som centrum på 1900-talets början.

Lanthandeln har inredning och varor kvar sedan affären stängdes 1975. Här går att handla hantverk, lokalproducerad honung mm.

Vår guide ger oss en god inblick i historien om människor som varit verksamma i Komstad genom tiderna.

Kl. 16.00 serveras vi kaffe och ostkaka i trädgårdens vackra natur eller om vädret inte tillåter detta går det att sitta i ramsågen.

Vid 16.30 är vi åter i bussen för hemfärd.