

Motion: Intressepolitiska programmet saknar text om krisberedskap

Under de senaste fem åren har det blivit tydligt att krisberedskap är en grundläggande fråga i samhällsbygget. Trots det saknas det en vision i det intressepolitiska programmet om hur samhället ska agera i krissituationer och inkludera människor som är hörselskadade.

En kris är tyvärr många gånger omöjlig att förbereda sig för, det ligger i krisens natur. Det går därför inte att säga att vi genom ett hörselsmart samhälle är tillräckligt rustade för att hantera kriser. Det gör att det kan upplevas som lite konstigt att få in krisberedskapsfrågorna i avsnittet om hörselsmart utformning. Men utifrån dagens struktur på det intressepolitiska programmet så är förslaget att lägga till ett stycke i brödtexten med följande formulering:

”Kriser är i sin natur omöjliga att helt förbereda sig inför. Därför är det viktigt att samhället i sin planering för krisberedskap tar med erfarenheter från hörselskadade så att ansvariga på förhand känner till de svårigheter och utmaningar som finns när det gäller att till exempel nå ut med bra information.”

Samt som en punkt i intressepolitiska programmet:

”Samhällets krisberedskap ska vara god, även för hörselskadade”

Samt under hörselvård i intressepolitiska programmet:

”Hörselvården ska fungera även i en krissituation”

Frågor om krisberedskap är inte bara en nationell fråga. Tvärtom behöver alla som påverkas av en kris bidra utifrån sitt ansvarsområde, oavsett om det är en myndighet, kommun, organisation, företag eller privatperson. Mot den bakgrunden är det rimligt att lyfta frågan hur HRF ser på den utifrån våra medlemmars perspektiv. Här behöver vi även lyfta hörselvårdens betydelse för att vi ska kunna kommunicera, en ofta avgörande faktor för att vi ska kunna ta vårt ansvar att kommunicera.

Vi föreslår följande:

Att kongressen beslutar om ett tillägg till det intressepolitiska programmet under avsnittet Hörselsmart utformning: ”Kriser är i sin natur omöjliga att helt förbereda sig inför. Därför är det viktigt att samhället i sin planering för krisberedskap tar med erfarenheter från hörselskadade så att ansvariga på förhand känner till de svårigheter och utmaningar som finns när det gäller att till exempel nå ut med bra information.”

Att kongressen beslutar om ett nytt mål under avsnittet Hörselsmart utformning: ”Samhällets förmåga att möta kriser ska vara god, även för hörselskadade.”

Att kongressen beslutar om ett nytt mål i kapitlet Hörselvård: ”Hörselvården ska fungera även i en krissituation.”