

Motion: Audionom i patientnära arbete

Gäller tillägg till FS förslag Intressepolitiska programmet, att-sats om kompetensförsörjningen

Förbundsstyrelsens förslag:

att regioner, lärosäten och andra berörda myndigheter tar ansvar för att det utbildas tillräckligt många audionomer, audiologer och andra hörselvårdsspecialister samt säkerställer att hörselvårdens professioner har hög kompetensnivå och fortlöpande utvecklas.

Förslaget är bra på den här punkten men det bör utvecklas. Vi anser att det även bör nämnas att regioner och andra arbetsgivare inom hörselvård har ett ansvar för att audionomer vill jobba patientnära. Tittar man på Socialstyrelsens statistik kring vilka arbetsgivare audionomer har så ser vi att väldigt många valt bort arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, många fler än som examineras varje år. Statistiken ska tolkas med viss försiktighet, den inkluderar t.ex. inte audionomer examinerade före 2007, men väcker ändå en oro hos oss.

I Stockholms län har vi i dialog med olika hörselvårdsschefer förstått att det finns ett söktryck för tjänster som inte är patientnära, både inom offentlig hälso- och sjukvård som privat. Det vanligaste argumentet verkar vara att förutsättningarna inom de mer patientnära uppdragen inte ses som tillräckligt attraktiva, när det gäller arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Vi föreslår följande:

Att kongressen beslutar om följande formulering i stället för den ovan citerade:

att regioner, lärosäten och andra berörda myndigheter tar ansvar för att det utbildas tillräckligt många audionomer, audiologer och andra hörselvårdsspecialister samt säkerställer att hörselvårdens professioner har hög kompetensnivå och fortlöpande utvecklas och att det är attraktivt för utbildade inom området att jobba patientnära med hörselvård.