

Distriktets resa till Aerö

Dag 1

Efter en tidig start från Kristianstad gick färden genom Skåne för att hämta upp våra resenärer. Vår reseledare och chaufför hälsade oss alla välkomna! Därefter gick färden via Öresundsbron, Stora Bältbron och fram till Svendborg på Fyn, där färjan tog oss över till Aerö på cirka 75 minuter. Snart var vi framme i den fina 1700-talsstaden Aerösköping. Därefter gick färden till Marstals hamn där vi fick beskåda de charmiga badhyttorna i Eriks Hale och sedan ankom vi till Aerø Hotel i Marstal där vi blev väl mottagna och fick våra rum. Vi hade ett par timmars egen tid som vi spenderade efter behag. En del promenerade in till Marstal och en del gick ner till havet medan andra vilade sig inför kvällens middag.

För de som ville var det Happy Hour i baren och sedan samlades vi alla för att avnjuta en god middag i hotellets restaurang. Senare på kvällen hade vi provning av olika sorters rom och det bjöds på kaffe och te och vi blev serverade de berömda Aeröpannakorna.

Mätta och belåtna gick vi till våra rum efter en lång men mycket trevlig dag!

Dag 2

Vi serverades en härlig frukost med allt man kunde önska sig. Efteråt samlades vi vid bussen och begav oss i väg för en rundtur på ön. Första stoppet var på en stor gårdsbutik som hette Uldgården och där fanns det mesta och lite till. Vi fick smaka på gårdens egentillverkade likör och i butiken fanns hantverk från ön och lokalt producerade varor, kläder och mycket annat. Vi shoppade och hade en trevlig stund!

Vi besökte Skjoldnaes fyr samt Bregninge Kirke och vi var på Voderup Klint, en mycket vacker plats! De som ville gick nerför trappan och ner till havet och fick beskåda en imponerade kustremsa!

En av höjdpunkterna var besöket på Aerö Bryggeri, där en mycket trevlig dam berättade om ölets historia och om tillverkningen. Vi fick prova 4 sorters öl och vi fick berättat om var och en av dessa sorter. Mycket trevligt och gott! Vi åt även lunch här som vi hade förbeställt, goda smörgåsar och givetvis en öl till detta för de som ville.

När vi kom tillbaka till vårt hotell fick vi egen tid att spendera efter behag och även denna dag var det Happy Hour i baren.

Det blev senare en festlig tillställning med en delikat trerätters middag, underhållning och inte minst fri dryck av husets öl, vin & vatten. En kväll väl värd att minnas!

Dag 3

Efter den storslagna frukosten checkade vi ut och gjorde oss redo för avfärd mot Aerösköping. Vår guide tog oss på en rundvandring genom staden och vi fick en mycket fin upplevelse och fick höra om husens historia och om samhället. Mycket trevligt!

Vi fick tid att shoppa och köpa lunch att ta med på båten. När detta var gjort så körde vi sedan ombord på färjan som tog oss tillbaka till Svendborg och Fyn.

Trötta och nöjda tog bussen oss genom Danmark och över Öresundsbron innan vi åter var på svensk mark. Därefter bar det hemåt och alla blev avsläppta på sina respektive orter.

Tilläggs måste göras att vår reseledare och chaufför gjorde ett fantastiskt jobb. Guiden pratade lugnt och tydligt och tog verkligen hänsyn till oss alla och hon var mycket kunnig och duktig på att berätta. Vi får inte heller glömma våra skrivtolkar som var med hela tiden och gjorde ett strålande jobb. Tror att alla var nöjda och kände sig delaktiga!

En resa att minnas och Aerö är ett ställe som jag gärna återkommer till. En underbar ö! Vi ser redan fram emot nästa resa när den nu kan bli!

Maria Tingström, HRF Kristianstad