



2015-06-05

Till ledamöter i förskolenämnden,  
Örebro kommun

Bästa ledamot i förskolenämnden

### Ompröva beslut angående förskolan Kattungen!

Vi ber dig som är politiker i Förskolenämnden att inför mötet på tisdag 9 juni stanna upp och fundera. Är du beredd att låta Örebros enda teckenspråkiga förskola avvecklas utan ordentliga konsekvensanalyser och utan att föräldrar och teckenspråkiga företrädare fått möjlighet att delta i processen? Vi vädjar till dig – låt inte detta hända!

Våra förbund ser med stor oro på utvecklingen som sker i Örebro. Vi är rädda för att flytten direkt utgör ett hot mot Kattungens unika språkprofil, välkänd inte bara inom Örebro kommuns gränser – utan i hela landet. Om flytten av Kattungen genomförs enligt presenterade planer befarar vi att teckenspråkiga barns utveckling, lärande och sociala gemenskap kommer att försvåras av dagliga språkliga hinder.

Vi anser att förskolenämnden har delegerat ett för stort beslut till förvaltningen. När dessutom företrädare från förvaltningen enligt uppgift mer än en gång har uttryckt "att det är för mycket teckenspråk på Kattungen" är det tecken på att något inte står rätt till. I konsekvensanalyser, riskbedömningar och planerad organisering av förskoleverksamheten på Klöverängen har inte tillräcklig hänsyn tagits till Örebros målsättning som Europas teckenspråkshuvudstad. Där ambitionen om att forma ett Örebro där service och tjänster erbjuds på sådana villkor att de teckenspråkiga upplever att de har likvärdiga levnadsvillkor som övriga medborgare yttras. Inte heller följer det Örebros plan att följa språklagen och verka för utveckling och användning av svenskt teckenspråk (<http://www.orebro.se/37762.html>).

En motivering till flytten har varit behov av bättre hörteknik och fysisk tillgänglighet. Det är viktiga faktorer som måste åtgärdas för att förskolan ska kunna möta olika barns behov. Men det får inte ske på bekostnad av teckenspråksmiljön. Det har hävdats att barnen får ett större socialt samspel med fler vänner på Klöverängen än vad de kan få på Kattungen. Enligt våra erfarenheter kan det bli precis tvärtom för döva och hörselskadade barn. Större grupper medför högre ljudnivåer och gör det svårare att höra vilket ökar risken för utanförskap. Det blir också svårare att upprätthålla användning av teckenspråk när man som i detta fall blandar en stor grupp barn som inte kan teckenspråk med en liten grupp barn som behöver teckenspråk. När det dessutom är många pedagoger som inte kan teckenspråk blir de språkliga förutsättningarna svåra. Att nu börja med kurser för icke teckenspråkig personal räcker inte. Man gör det dessutom det ännu svårare att upprätthålla en teckenspråkig miljö för Kattungens barn genom att splittra gruppen och flytta barnen i etapper. Döva barn och pedagoger som genom sin närvaro bidrar till utveckling av teckenspråksmiljön kommer inte att finnas på Klöverängen första året. Den gemensamma språkliga grunden frångås och barnen delas upp utifrån hörselstatus. Barnen

mister kompisar, man sårar på syskon och lyssnar inte på föräldrars vädjan om att lugna ner flyttprocessen och hålla ihop gruppen.

Föräldrarna till barnen som har hörselnedsättning i olika grader har valt Kattungen just därför att det är mindre grupper, och en teckenspråkig miljö samt att de får vara med döva och hörselskadade teckenspråkiga förebilder (pedagoger). Även föräldrar till hörande barn med teckenspråk som hemspråk har sökt sig till Kattungen. Kattungen är det enda alternativet för de som önskar teckenspråkig förskoleverksamhet – slå därför vakt om Kattungens unika språkprofil och tillåt inte en flytt!


SDR, SDUF, HRF, UH, FSDB, DBU, DHB uppmanar er att återkalla delegationen och lyft frågan för omprövning i nämnden. Säkerställ att kommunen får förutsättningar att leva upp till sitt uppdrag enligt språklagen, skollagen och förskolans läroplan när det gäller teckenspråkiga barn. Se till att kommunen i även fortsättningen kan erbjuda "en förskola för alla barn i Örebro kommun som önskar en flerspråkig miljö med teckenspråk som grund" (<http://www.orebro.se/83.html>). Se till att i en ny process:

- Involvera föräldrar, sakkunniga och berörda organisationer från första början. Tillsammans kan vi se över behov, konsekvenser och risker
- Värna om teckenspråkmiljön och barnens möjligheter att lära sig, utveckla och använda teckenspråk. Beakta fördelen med närheten till Birgittaskolans teckenspråkmiljö.
- Ställ inte behov mot varandra – ta hänsyn både till språkmiljön och den hörselmässiga tillgängligheten.
- Håll ihop den teckenspråkiga barngruppen (oavsett hörselstatus).

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information eller en fortsatt dialog om hur en flerspråkig förskoleverksamhet med teckenspråk som grund ska kunna fungera på bästa sätt. Förhoppningsvis kommer ni ut från mötet efter att ta tagit beslutet om att inte i praktiken lägga ner den teckenspråkiga förskolan Kattungen! Då kan ni vara rakryggade och fortsätta ert viktiga arbete för att leva upp till Örebros målsättning som Europas teckenspråkshuvudstad.

Tack på förhand

Med vänliga hälsningar



Hanna Sejlitz, Förbundsordförande  
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Jan-Peter Strömgren, Förbundsordförande  
Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Amanda Lindberg, Förbundsordförande  
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Mia Modig  
Sveriges Dövas ungdomsförbund (SDUF)

Sara Bryntse, Förbundsordförande  
Unga Hörselskadade (UH)

Fredrik Lundgren, Förbundsordförande  
Dövblind Ungdom (DBU)

Lena Wettrén, Förbundsordförande  
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB)